

Gewoon Leuk Kindercoaching



Hallo! Sinds 13 april 2019 ben ik "Snel leren = Leuk leren"-trainer!

Ik ben de training gaan volgen, omdat ik denk dat deze bij kan dragen aan de groei van het zelfvertrouwen van middelbare scholieren. Tieners met zelfvertrouwen zitten beter in hun vel, alles gaat hen makkelijker af, zijn gezelliger in de omgang etc. Kortom, dit heeft alleen maar voordelen.

Natuurlijk zijn er genoeg leerlingen, die zelf heel goed weten hoe zij hun huiswerk moeten maken en leren. Zij hebben deze training niet nodig. Maar degenen die het lastig vinden om hun werk goed te plannen, te maken en te leren, kunnen veel baat hebben bij de cursus "Snel leren = Leuk leren". Wanneer zij op deze manier met hun huiswerk aan de slag gaan, hebben ze er de rest van hun school- (en studie-) periode profijt van. Examentrainingen zijn niet meer nodig, omdat zij alles zo gestructureerd verwerkt en bewaard hebben, dat herhaling nauwelijks extra tijd kost (op het bestuderen van hun mindmaps na).

Ik ben Annamarieke Dalmulder, moeder van drie volwassen dochters, gescheiden van hun vader, nu getrouwd met Jan. Nadat de overname van de slagerij van mijn ouders niet haalbaar bleek (alleenstaande moeder van drie kleine kinderen toen 6, 7, 11 jaar oud) en die slagerij een paar jaar later dicht ging, ben ik naar de PABO gegaan. Ik heb 5 jaar voor de klas gestaan, tot mijn lichaam het genoeg vond en ik met een flinke burn-out thuis kwam te zitten.

Na 9 maanden ben ik voorzichtig weer begonnen op school, met het begeleiden van kleine groepjes kinderen. Na een poosje kwam het besef dat ik dit fijner vond dan voor de klas staan. Dankzij een tweede spoor traject kon ik gaan uitzoeken wat ik werkelijk wilde, het vak kindercoaching kwam voorbij en sprak mij zeer aan. Voor mijn gevoel kan ik als coach meer betekenen voor kinderen en ouders dan als leerkracht. Bovendien kan ik mijn eigen tijd indelen, wat de kans op een terugval verkleint.

Ik heb de opleiding Magie van Kindercoaching gedaan; het basisjaar en het verdiepingsjaar. Dit was heel fijn om te doen, ik heb hier ontzettend veel geleerd, niet alleen over het vak, maar ook over mezelf!

Inmiddels ben ik ook Kernvisie coach, 'Ik ben 9'-specialist en "Snel leren = Leuk leren" - trainer.

Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk, een fijne ruimte in de Wyandottestraat, waar kinderen en ouders welkom zijn voor advies en begeleiding op sociaal emotioneel of cognitief gebied, Kernvisie methode-sessies, Ik ben 9-workshops, Brugpiepen, OP WEG NAAR de brugklas, "Snel leren = leuk leren", workshop mindmappen en snellezen. Daarnaast werk ik op scholen in de omgeving om extra ondersteuning op allerlei gebied te geven.

Meer informatie over Gewoon leuk kindercoaching?

annamarieke@gewoonleukkindercoaching.nl
www.gewoonleukkindercoaching.nl